

## BEGRAAFPLAATSEN IN ROTTERDAM

**ROTTERDAM** – De gemeente heeft 11 gemeentelijke begraafplaatsen verspreid over Rotterdam. Iedere begraafplaats heeft zijn eigen kenmerken. Iedereen kan een begraafplaats kiezen die bij hem of haar past. *Tekst: Suzanne Huig*

# Een bijzondere rondleiding

**CROOSWIJK** – Keano (10) en Maud (9) bezochten op woensdag 2 mei Begraafplaats Crooswijk. Ze kregen een rondleiding van Ton. Hij is de beheerder van de begraafplaats. 'Begraafplaats Crooswijk bestaat sinds 1832. Deze begraafplaats is groter dan 40 voetbalvelden naast elkaar', vertelt Ton.

*Tekst: Suzanne Huig*



Maud en Keano.



Keano, Maud en Ton bekijken één van de monumenten.

*Foto's: Peter Snaterse*

Op de begraafplaats is een villapark. Ton: 'In het villapark liggen overleden rijke mensen die iets hebben betekend voor de stad Rotterdam. Hier ligt bijvoorbeeld een belangrijke havenbaron.' Zijn grafsteen beeldt een aanlegplaats voor schepen uit', zegt Keano. Maud: 'Ik vind het villapark heel mooi. De graven zijn groot en er staan veel bomen.'

### Een museum

'Een begraafplaats is eigenlijk een soort museum. Op deze begraafplaats staan bijvoorbeeld kunstwerken en monumenten', zegt Keano. Maud: 'En er liggen mensen begraven die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de oorlog.'

### Overleden verzetsstrijders

Op een apart veld liggen 52 overleden verzetsstrijders bij elkaar. 'Hier wordt iedere jaar op 4 mei door Burgemeester Aboutaleb een krans neergelegd. We herdenken de verzetsstrijders dan', legt Ton uit. 'Ik vind het goed dat de verzetsstrijders worden herdacht bij hun graf. Ze hebben gestreden voor Nederland. Ik vind dat we dat niet mogen vergeten.'

### Graven van soldaten

Maud, Keano en Ton lopen naar een groot grasveld. Ton: 'Op dit veld liggen Nederlandse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog begraven.' 'Ik vind het mooi dat de soldaten allemaal dezelfde grafsteen hebben. Iedereen ziet daardoor dat de soldaten bij elkaar horen', zegt Keano.

# Multiculturele begraafplaats

**CHARLOIS** – Een groep kinderen kreeg op 7 mei een rondleiding op de Zuiderbegraafplaats van Annemieke. Zij is medewerker op de Zuiderbegraafplaats. Annemieke: 'Rotterdam heeft een multiculturele samenleving. Bij iedere cultuur horen andere gewoontes. We hebben op de begraafplaats daarom bijvoorbeeld een islamitisch en een Chinees gedeelte.' *Tekst: Suzanne Huig*

Aan het begin van het Chinese gedeelte staat een Chinese poort. Madelief (9): 'Chinezen geloven dat je op reis gaat als je doodgaat. Ze willen niet dat een overledene tijdens zijn reis iets te kort komt. Nabestaanden leggen daarom bijvoorbeeld fruit en drinken bij het graf.' Alicia (9): 'Op het islamitische gedeelte liggen alle mensen met hun hoofd richting Mekka begraven. Mekka is een heilige stad voor moslims.' Anna Lucie (10): 'Ik vind het heel goed dat er speciale gedeeltes zijn voor verschillende culturen. Daardoor kan iedereen een fijne rustplek krijgen die bij hem of haar past.'



De kinderen lopen door de Chinese poort. *Foto's: Johannes Odé*



### Een Feyenoordvak

De begraafplaats heeft ook een Feyenoordvak. 'In dit vak staat een Feyenoordmonument en er liggen voetballen. Feyenoordsupporters kunnen rondom het monument worden begraven', zegt Alexa (11). 'Op dit veld ligt ook een stukje gras dat in De Kuip heeft gelegen. Het as van iemand die is gecremeerd, kan op het gras worden uitgestrooid', vertelt Annemieke. Ryan (12): 'Ik ben fan van Feyenoord. Ik zou later ook op deze plek willen liggen. Het lijkt mij fijn als ik nog een beetje bij Feyenoord kan zijn als ik ben overleden.'



### Speciale brievenbus

Annemieke: 'Je kunt een overledene soms heel erg missen. We hebben op de begraafplaats daarom de hartenbus. De hartenbus is een heel grote brievenbus. Je kunt daarin brieven stoppen voor iemand die is overleden. De brieven blijven voor altijd bewaard.'

## Wat zou jij graag op een begraafplaats willen hebben?

*Tekst: Suzanne Huig*  
*Foto's: Johannes Odé*



**YASSEEN (11):** 'Ik zou het fijn vinden als er bewakers op begraafplaatsen zouden zijn. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich respectvol gedraagt op een begraafplaats. De bewakers kunnen er voor zorgen dat het rustig en veilig is.'



**KAYLYNN (13):** 'Ik vind dat er op begraafplaatsen een speciale plek voor kinderen moet komen. Op die plek kunnen kinderen dan uitleg krijgen over wat er gebeurt met een overledene. Ik denk dat veel kinderen dat fijn zouden vinden.'

Wat zou jij graag op een begraafplaats willen hebben?