

Rap Aloali Kananpour

Goedenavond, welkom bij Buurt Bestuurt

Een initiatief om bewoners meer te betrekken zodat ook daadwerkelijk de buurt bestuurt

Het is een buurt met meerdere vlammen, ideeën, initiatieven

Mannen, vrouwen, we leven verdrietig, blij, maar allemaal samen

We zijn onbetaald, ongevraagd en soms vergeten we de namen

Maar denk niet dat je daadwerkelijk vergeten word

Zoals Bjorn Romy zei, jullie zijn belangrijk

denk niet dat een van jullie een van de spoken word

Archell heeft laten zien wat die met die talent kon

Vrijwilligerswerk heeft hem meer geïnspireerd dan betaald werk kon

Hij bedankt iedereen, iedereen wordt geëerd

Maar ook jij bedankt, voor alles wat je me hebt geleerd

Catwalk challenge, een modeshow voor het innerlijk

Ik ben een super knappe jongen, maar vind het veel mooier

om te zien wat voor schoonheid je van binnen hebt

Ook al heb je een stijve nek, steek je nek uit voor een ander

zorg dat je de wereld verandert

Heldhaftig mooi hoe ze puin ruimt bij natuurrampen, aardbevingen en katers

Haiti, Thailand en soms ook mijn kamer

Ook al verliest Sparta, zal ze van ze houden

Maar zij winnen soms wedstrijden,

Maar mensen als jij winnen vertrouwen

Alle vrijwilligers staan hier altijd klaar

Zo ook een van mijn favoriete vrijwilligers Razia

Een pracht van een mens, die werkt vanuit het hart  
Een hart van goud in alle vaten  
Is door een voorbeeld te zijn voor iedereen  
Een kerstpakket van normen en waarden  
Weer of geen weer, ze staat er elke keer weer  
Zij is de zonneshijn, geen neerslag  
en gaat niet bij een slag neer, ook al heerst er gevaar  
mensen als jij zijn onbetaald, onbetaalbaar

De volgende vrijwilligers is sterker dan cement  
Haar moeder voelt zich onder de mensen soms nog steeds in een isolement  
Haar moeder raakte een geliefde kwijt, maar raakte niet de liefde kwijt  
Want er is niet dan trots als hij naar beneden kijkt en zij naar boven kijkt  
En ondanks het isolement toch even samen zijn  
Woman empowerment, de intenties zijn zuiver  
Ze maken ruimte voor de mannen, maar voor de ruimte is geen ruimte

Dan de dame uit Heijplaat  
Rookte als puber op Bob Marley, dat was haar high plaat  
Ze denkt aan de mensen die niets hebben te besteden  
Oliebollen, lekker eten, iedereen erbij, niemand wordt vergeten  
Als je ergens alleen mee zit, gaan we samen staan  
En als de DJ draait, gaat iedereen sowieso paki-staan

De volgende dame is met haar vriend, hopelijk hoort die niet mijn adem luid  
Want ik zit ademloos te dromen over wij.. samen thuis  
Maar ik gun jullie twee alles en hopelijk komen al jullie dromen uit  
Ze ging van dijkhuis, naar samenhuis, maar altijd wel een open huis  
Loop maar naar binnen..

Binnen in het verhaal van Ana Freriks over het oplossen van problemen

Ze gebruikt de grootste generatiekloof van het moment, techniek

Om verschillende generaties juist met elkaar te laten leven

Een inspiratiebron voor jong en oud

Om dan in de taal van de jongeren te spreken: Ana, u bent lauw

Van Ana gaan we naar Ane, de Turkse moeder van de wijk

Lomba kookt van iftar tot ontbijt, ik kom graag bij jullie eten

Ik ben trots dat er in de wijk mensen als u leven, sagolasin

Vrijwilligers die uit vrije wil elk wil willigen

Laten anderen schitterend, maar zijn zelf ook meer dan schitterend

Als we de schouders eronder zetten, kunnen we er samen voor gaan

Bedankt dat jullie er zijn, en Nasra, bedankt dat ik er mocht staan